

Verslag van het trialweekend te Baarlo.

Toen we zaterdag op het terrein van Baarlo aankwamen, was het prachtig trialweer. Ietsje benauwd, maar een kniesoor die dat een leuke trialdag in de weg laat staan.

Eerst maar eens het tentje opgezet en wat gegeten. Dat dit wat langer duurt dan gedacht, komt natuurlijk omdat er weer zoveel anderen zijn die –net als wij- allemaal willen kletsen. Maar dat is natuurlijk ook een normale en gezellige bezigheid bij CTN. Naast de CTN'ers waren er ook de nodige buitenlanders die met het EuroCup klassement willen meedoen. En ook die mensen kletsen graag.

Graag wilden we de non-stops gaan bekijken, maar het is gebleven bij het telkens, met dat schuine oog, bekijken van de stenensectie op een afstand, meteen naast het kampeerterrein, totdat de wedstrijd begon.

Nadat de bel geklonken had vertelde Bernd Kessels ingelicht had over de aanstaande trial en daarna konden we beginnen aan de wedstrijd.

Het was een zeer aangename verrassing om de eerste non-stop te kunnen rijden. Op een stuk terrein waar we nog nooit gereden hadden, hadden de lieden van Baarlo hard gewerkt om de bergen vrij te maken van opschot en het gras, en het mag, en moet, gezegd worden dat dit een prachtige sectie opgeleverd heeft. Een vol geaccidenteerde sectie met mooie hellingen en bochten om op te draaien. Daarvoor dank aan het werk wat de club gedaan heeft voor die mooie sectie.



Daarnaast hadden ze ook nog een mooie, lange bochtige route uitgekap in het bos, dat als een rand om het terrein ligt. Het was een mooi verbindingsroute en toevallig werd er nog een mooi stuk terrein gevonden voor een andere non-stop op de zondag. Al dat werk laat wel zien dat de heren van Baarlo er iets moois en goeds van wilden maken.

De secties waren goed en leuk. Enkel die ene stenensectie, was voor menigeen met een zware fiets –en die ook nog laag was– telkens een persoonlijke overwinning als men aan het einde kwam.

Gelukkig hoefde de redactie deze sectie niet te rijden, dus was er voldoende gelegenheid om een serie foto's te maken van de verrichtingen van enkele rijders. Omdat men meestal als men samen rijdt in de buurt blijft van dezelfde rijders, zijn de foto's ook vaak van dezelfde rijders gedurende de wedstrijd. We hebben ze in de fotogalerij achter elkaar gezet als een spoor door de sectie.



Dat is ook reden dat we niet zo veel verschillende rijders gekiekt hebben, maar op de site van de trialclub Baarlo staat volgens ons iedereen wel ergens op de foto.



Uiteraard rijden er bij een internationale wedstrijd altijd wel aparte of mooie of interessante motoren rond.

Maar de meest aparte was wel die van Berry Gamelkoorn.

Hij heeft zonder pardon en radicaal de zaag in zijn motor gezet. Maar daarna heeft hij heel subtiel overal haken en ogen aan gelast en daarna met bouten alles weer vastgezet.

Beetje onzinnig zou men kortweg kunnen zeggen, maar Barry doet niet zomaar iets omdat hij te veel vrije tijd heeft.



Nee, hij heeft het een tijdje alle goeroes in de trialmotorbouw aangehoord, maar snapte er niks meer van, wat nou eigenlijk het belangrijkste was/is: de naloop, of de balhoofdhoek en/of andere zaken.

Vandaar die radicale aanpak.

Maar nu kan hij makkelijk alles veranderen; de hoek, de naloop, de aslengte, de gewichtsverdeling en nog veel meer. Op dit moment zit hij al op geheel andere waarden dan waarmee hij startte. En dat was de 'normale' afstellingen.



Waar dit allemaal gaat eindigen weten we niet, maar bij gelegenheid willen wij uiteraard die fiets ook eens testen en voelen waar hij op uitgekomen is. Wij houden jullie op de hoogte. Maar voorwaar een originele, drastische en mooie aanpak.



Na afloop is er gedronken, gegeten, gedronken en veel gepraat. Kortom; een gezellig boeltje, hoewel we het kampvuurtje en de gitaar van GertJan wel een beetje misten.

De volgende dag beloofde een mooie dag te worden. Terwijl iedereen nog lag te slapen was het zonnetje al bezig. Iets wat niet zo verwonderlijk is op zo'n beetje de langste dag.



Maar er zouden ook enkele (zware) buien kunnen vallen, later op de dag. Dus iedereen pakte zijn tentje of andere zaken in na het ontbijtje.



En inderdaad kregen we in de eerste ronde al een goede bui, doch het heeft niet al te veel invloed gehad op het goede humeur van de rijders. Men bleef er lol in hebben en men bleef een beetje overdrijven.



De wedstrijd van zondag werd door de rijders verschillend ervaren. Van héél goed, tot iets te veel.

Susan was in ieder geval al begonnen om zoonlief goed op te voeden. Je kunt tenslotte maar niet vroeg genoeg beginnen. Het is tenslotte een lange weg voordat je opa eruit kunt rijden. We zullen het merken.



De prijsuitreiking ging over beide dagen. Dus het was weer een hele boel bekers, of worsten, of een goed fles wijn.

Bijna iedereen kon zijn keus maken, maar op het eind waren er niet zo veel bekers meer.

Kijk maar op de fotogalerij.



De prijs weggeven werd gedaan door vier locale jeugdigen van enkele clubleden. Zij deden dit met volle overgave en hielden elkaar goed in de gaten, dat iedereen op de beurt een kans kreeg om een prijs te geven. Ook keken ze met grote ogen naar die bekens, want stieken hadden ze graag zelf er ook wel eentje willen houden.

Dus later als ik groot ben,



Rest ons nog alle helpers van trialclub Baarlo te bedanken voor hun inzet en enthousiasme voor het trialweekend van CTN en de Eurocup.