

Verslag van de trial te Nunspeet 2015.

Om 11.00 uur riep Gerrit ons tezamen voor de rijdersbespreking. Na een korte uitleg, die voor enkelen duidelijk te kort was, (gezien de plaats waar we ze enige tijd later zagen en waar ze niet hoorden te zijn) en een korte toelichting over de prijsuitreiking konden de 65 man/vrouw beginnen aan de trial. Dat er dit jaar een 15 tot 20-tal minder deelnemers waren, was te wijten aan menig geblesseerde rijder en andere zaken. Niet door het bedrijven van klassieke trial, maar door moderne trialrijden, gewone en ongewone lichamelijke problemen, scootertjes, fietsen, auto's, vakantie, werk, schrik voor de route door het bos, ziek zijn en nog iets anders wat ik even niet meer weet.



Zo zat Erik met een erg dikke knie. Hij had enige tijd rondgelopen, maar dat schoot niet op, vond hij. Zoals altijd de motor bij, deze uit de camper gehaald en rond rijden op de motor bleek veel minder belastend te zijn. Hij vond het jammer dat het toen te laat was om nog te starten voor de wedstrijd.

Maar goed; de meeste zijn begonnen en de meeste zijn ook na vier ronden geëindigd. In elke klasse zijn er uitvallers geweest.

De eerste die met een motor vanaf het verste punt terug moest lopen was Barry met zijn zware Gold Star. De vonken hadden er de brui aan gegeven. Jammer, want hij had zich er op verheugd. Dat was ook het einde van de deelname van zijn vriendin Nickey op zijn 'oude' Montesa.



Zoals het gezegde: 'elk nadeel heeft zijn voordeel' was voor Jos een voorbeeld. Hij mocht niet rijden, maar kwam graag mee met zijn zoon Peter op de Cub (die erg enthousiast is geworden).

En dat zag Gerrit weer graag, want daarmee had hij weer een controleur/knipper erbij.

Ook wist hij Felix en Pieter te strikken om te controleren.



Op vele secties was er enkel een controleur en geen knipper. Maar iedereen had een kleur sticker en zodoende konden de controleurs op een sheet de punten bijhouden. Ter aanvulling moesten de rijders ook hun kaart knippen voor de dames van de telling.



Voor de blauwe rijders was het een beetje erg zware trial gezien de punten. Maar het was ook een stevige trial voor alle sporen. Zo was Jan-Willem begonnen met een overstap naar het rode spoor voor het nieuwe seizoen. Dat was een straffe middag voor hem. Ook voor Willem van Hasselt, Gijs en de familie Gjaltema. Bram had zo'n beetje vaker de grond van te kortbij gezien, dan het hele seizoen.



Maar wat gingen de rijders snel door de secties. We hebben geprobeerd er enkele te fotograferen, maar ze gingen zo snel dat de meeste fotoos onscherp waren. Zo hebben we Ton vele fotoos gemaakt, maar enkel degene waar hij stond te wachten was scherp omdat hij niet snel genoeg kon bewegen.



Uiteindelijk waren we allemaal voor het donker klaar en na wat opfrissen, de motor op de aanhanger zetten, waren de meeste klaar voor de festiviteiten in de kantine na afloop. En het was er lekker warm.

Tot volgend jaar en de luitjes van Nunspeet bedankt.